

Download Het Tibetaanse Dodenboek

Tibetaans boeddhisme is de vorm van boeddhisme die aan het einde van de 7e eeuw in Tibet ontstond en zich daarna gaandeweg ontwikkelde. Het heeft zijn wortels vooral in India, met name in het Mahayana-boeddhisme en het Vajrayana. Het Tibetaans boeddhisme, (vroeger ook Lamaïsme genoemd) is de verzameling boeddhistische scholen die hun oorsprong in Tibet en de landen in de Himalaya hebben. Bij het overlijden van Rietje De Bron Dagelijks gedenk ik mijn dierbare doden, en ik bid hun voor ons te willen bidden. Zij zijn immers dichterbij 'de bron' dan wij. In mijn dromen Schrijver: Simone van der Vlugt uitgever: AMBO ANTHOS Rosalie heeft een kapperszaak in de Pijp in Amsterdam en is getrouwd met de zakelijke en ordelijke Jeroen.